



## Uranus – inspiration til Vandbærerens tidsalder

Af Aase Kærgaard FAS  
aase.k@outlook.com

*Det er spændende tider, vi har ladet os inkarnere i. Både Menneskeheden og Jordvæsenet selv gennemgår en udvikling, der er blevet beskrevet som overgangen fra Fiskenes til Vandbærerens tidsalder. Hvert enkelt menneske har sin særlige andel i processen, og det er helt afgørende, hvordan vi tackler de udfordringer, vi møder. I den sammenhæng er Uranus en meget væsentlig igangsætter. Den bevæger sig netop i Vædderen i disse år, tegnet for al ny begyndelse. Snart går den ind i Tyrens tegn, og så skal alt det nye manifesteres.*

Da Uranus blev opdaget af William Herschel i 1781 (13. marts kl. 22.30), brød vi med et meget gammelt astrologisk billede af vores verden. Godt nok kan Uranus ved særlig gunstige forhold ses med det blotte øje fra Jorden, hvad nogle af de gamle grækere faktisk havde opdaget. Men det gik i glemmebogen igen.

Hidtil havde astrologerne kun forholdt sig til de planeter, der i al almindelighed var synlige for os set fra Jorden, men med opdagelsen af Uranus åbnede der sig en verden, hvor de jordiske lovmæssigheder ikke længere gjaldt. Vi fik lov til at se ud på den anden side af Saturn, som ellers definerede – og stadig definerer - vores verden med dens love om tid og sted, læring, erfaringer

og grænser. Der blev åbnet en dør til den åndelige verden.

Det var lidt på samme måde som det chok, man oplevede, da man et par hundrede år tidligere måtte erkende, at Jorden ikke var universets centrum, og vi bevægede os fra et geocentrisk til et heliocentrisk verdensbillede.

Før Uranus blev opdaget havde vestlige menneskers adgang til den åndelige verden været forbundet med ordet tro, man skulle tro på Gud og Jesus, men man havde ikke selv adgang til at vurdere eller ændre de love og læresætninger, de stod for. I Fiskenes tidsalder var menneskeheden ikke moden til selv at vurdere og tage ansvar, men måtte overlade det til de autoriteter, der

fremstod som repræsentanter for det åndelige i vores verden. Det opfordrede til ydmyghed, hengivenhed og underdanighed. Men nu er tiden kommet til, at vi mennesker selv tager ansvar for vores egen og Jordens udvikling. At vi så at sige bliver voksne.

Med et slag er vores verden blevet dobbelt så stor – helt bogstaveligt endda, fordi Uranus ligger dobbelt så langt ude som Saturn.

I første omgang har det dog betydet, at mange simpelthen har nægtet, at den åndelige verden i det hele taget findes. Første skridt til selv at tage ansvar i videnskabelig sammenhæng rationalisme, fornuften skulle herske, og naturvidenskaben var adgangen til indsigt i livets love. 'Gud er død' er et berømt citat af filosofen Nietzsche, der illustrerer et verdensbillede, hvor der ikke er andet end det, vi kan registrere med vores fem sanser her. Alt andet blev anset for fantasi og illusion.



Friedrich Nietzsche

## Uranus i radixhoroskopet

Tydningsmæssigt regner astrologerne med, at Uranus hersker i Vandbærerens tegn, og det giver jo god mening, når vi iagttager dens virkninger. På det område, hvor den befinder sig i det personlige horoskop vil der ofte være et anstrøg

af, at man er anderledes, måske lidt sær, lidt af en enegænger og i utakt med sin tid. Uranus er mester for en god del stress, også på de planeter, den aspekterer.

Netop stress er jo en meget fremtrædende faktor i vores tid, en konsekvens af de mange revolutioner, der er sket i vores måde at kommunikere med hinanden på. Computere, mobiltelefoner m.m. har bevirket, at vi er på hele tiden. Vi skal på en helt ny måde lære, hvordan vi håndterer vores sociale kontekst og vores egne behov, herunder også behovet for at få sat grænser for, hvad vi kan forvente af hinanden, både arbejdsmæssigt og privat. Det kræver en modenhed og erfaring, som ikke alle har eller har lært hjemmefra. Det diskuteres, hvor tit arbejdsgiveren kan forvente, at man læser mails og sms, hvor længe børnene har godt af at sidde ved skærmen osv. Stress er blevet en folkesygdom.



## Opdagelsen af Uranus

Men lad os kaste et blik på det meget sigende horoskop for det tidspunkt, hvor Uranus blev opdaget.



Uranus' opdagelse, 13. marts 1781 kl. 22.30 i Bath, England

På det tidspunkt befandt Uranus sig på 24 grader Tvilling, en position, der siden i særlig grad er blevet forbundet med Uranus. Meget sigende er Uranus i det øjeblik en del af et T-kvadrat, hvor den er i opposition til Saturn, og begge danner kvadrater til Solen i Fiskenes tegn

i 4. hus. Der kastes altså lys over modsætningen mellem Saturns grænser og Uranus' krav om frihed og lighed i en tid, der stadig har hjemme i Fiskenes tegn. I Tvillingerne gør Uranus opmærksom på, at der ikke bare er én sandhed, ét værdisystem (Saturn i Skytten i 2. hus), men mange forskellige indfaldsvinkler til den større virkelighed, vi befinder os i. Vi bevæger os op i dagslyset: Uranus er teknisk enkeltstående i dagbuen. Den retrograde planet, der også befinder sig der, er i øvrigt Neptun, der også så småt er på vej ind i menneskeheds bevidsthed, hvor den opdages et halvt århundrede senere.

Måneknuderne peger på, at al den visdom og indsigt, der før var forbeholdt lukkede selskaber som Frimurere eller Rosenkreutzere (12. hus og Skorpionen) nu skal blive en del af den almindelige hverdag her på Jorden (6. hus og Tyren).

Den eneste planet i jord er en, man ikke kendte på den tid, hvor Uranus blev opdaget. Den er først dukket op i vores bevidsthed for få år siden og er blevet kaldt Eris. Den befinder sig i Stenbukkens tegn i 2. hus. Der skulle altså gå yderligere mere end 200 år, før der er tegn på, at den åndelige verden, som Uranus åbner døren til, kan blive tilgængelig i den almindelige hverdag på Jorden. Også Chiron er i Jord, nemlig i Tyren. Den er i 6. hus, så det er en smertefuld proces at få ordentlig jordforbindelse med den åndelige verden.



Uranus og Gaia fra græsk mytologi

## Revolutioner

Revolution er et ord, vi i den grad forbinder med Uranus. I mytologien avlede Uranus så mange og så frygtelige børn, at det endte med, at han måtte kastreres og vises tilbage til sin himmel. Det har været diskuteret blandt nogle astrologer, om planeten simpelthen havde fået et 'forkert' navn, om den hellere skulle have heddet Prometheus, som jo var den mytologiske skikkelse, der stjal ilden fra Guderne og gav den til menneskene. Det er nu ikke min opfattelse, at der sker fejl i navngivningen af planeter. Det må være styret fra højere sted. Men de astrologer, som har den tanke, har måske svært ved

at forlige sig med det kaos, som Uranus også skaber, når der skal brydes med fastlåste mønstre og åbnes for større indsigter.

Hvis vi ser på den tid, hvor Uranus kom ind i menneskers bevidsthed, er noget af det første, der skete, den franske revolution. 'Frihed, lighed og broderskab' var idealet, men bestemt ikke den virkelighed, der blev konsekvensen. Selv i dag, mere end 200 år senere, kan man ikke sige, at de idealer er blevet til virkelighed. Men det er stadig forestillinger, der viser vej for menneskeheden.

Et andet ideal, som også var et produkt af den tid, var filosofen Rousseaus beskrivelse af den frie børneopdragelse. Hidtil havde man nærmest set børn som små, ufuldkomne voksne, fænomenet barndom var ikke en del af bevidstheden. Et berømt citat af Rousseau er 'Mennesket er født frit, men det er overalt i lænker'.

Tiden efter opdagelsen af Uranus blev en tid, hvor det enkelte menneskes ret til at realisere sig selv på tværs af de sociale normer kom i fokus. Det blev bl.a. et tema i litteraturen, f.eks. i Goethes berømte roman 'Den unge Werthers lidelser', hvor hovedpersonen hverken kan eller vil respektere, at hans elskede er forlovet med en anden. Han ender med at begå selvmord, og det var virkelig et brud med datidens forestillinger om, hvordan litteratur skulle være.

Mange andre fænomener blev også en følge af revolutionen af den personlige, sociale og globale bevidsthed. Vi fik f.eks. den industrielle revolution, hvor nye teknologier spillede en stadig større rolle.

## Udviklingsvejen

Det ser altså ud til, at inspirationen fra Uranus er en del af det, der skal til for at mennesker kan møde udfordringen og begive sig ind på den indre udviklingsvej, altså blive det, der i teosofiens sprog hedder en aspirant.

Den berømte astrolog Alan Leo har kaldt Uranus 'The Awakener' (opvækkeren), og Alan Oken – en anden berømt astrolog – siger, at Uranus er:

### CITAT:

"... the force for the awakening of higher consciousness ... the planet, which embodies the sixth sense. Its energy ... is beginning to be felt personally by a growing number of people ... Uranus symbolizes Man's liberation from the bondage of the personality and signifies the power which may be achieved through the collected energies of truly individualized souls working toward a conscious connection with the Source of Life."

(Alan Okens Complete Astrology, Ibis Press 2006, s. 216, 220).



("... den kraft, der kan vække den højere bevidsthed ... den planet, som repræsenterer den 6. sans. Dens energi ... begynder at kunne mærkes personligt af et voksende antal mennesker ... Uranus symboliserer menneskets befrielse fra personlighedens lænker og kendetegner den styrke, som kan opnås gennem de samlede energier hos sjæle, der i sandhed er individualiserede, og som arbejder henimod en bevidst forbindelse til livets kilde.")

Det er som regel en større livskrise, der får den enkelte til at stille spørgsmålet om, hvad der egentlig er meningen med det hele, om der overhovedet er nogen mening. Astrologisk er det oftest aspekter fra Plutos transit, der sætter gang i processen med at nedbryde vante forestillinger og begive sig ind på udviklingsvejen. Det

gælder for det enkelte menneske, men også for menneskeheden som sådan, så de fem kvadrater mellem Pluto i Stenbukken og Uranus i Vædderen, som siden 2012 har præget billedet, har i talrige sammenhænge handlet om, at gammelt nedbrydes, gerne ved at sandheden kommer for en dag, og der skabes plads til nyt. Tænk f.eks. på de mange afsløringer af korrupsion og økonomisk svindel. Eller tænk på flygtningekrisen, som jo er et produkt af, at de rige lande meler deres egen kage på bekostning af de fattige, der holdes nede i fattigdom. Det bliver pludselig vældig tydeligt, hvad der foregår. Og vældig svært at lukke øjnene for.

Esoterisk siges det, at Uranus transmitterer 7. stråle, strålen for ceremoniel orden og magi, en



stråle, der er på vej ind nu. Den kan siges at handle om organisation gennem integrering af indre formål og ydre form.

De syv stråler kan defineres som 'en åndelig udstrømning fra Gud' (Hjemmesiden Holismen), eller 'de fundamentale energier i universet, af hvilke alt stof er dannet' (Hjemmesiden Sophias Rose), eller som Erik Ansvang skriver i sin bog om strålerne: 'Ifølge åndsvidenskaben er alle skabninger og alle ting i verden – alle former for bevidsthed og alle stofformer – opstået af kombinationer af syv grundlæggende impulser, energier og kræfter.'

## Saturns rolle

Det er ikke noget tilfælde, at Saturn omtales som grænsens vogter. Det er den, der kontrollerer, om vi er blevet modne og erfarne nok til

at tage næste skridt på menneskehedens udviklingsvej. Om vi er helt på det rene med, at der ikke er nogen vej tilbage, når vi først har begivet os ud på vejen. Om vi kan holde til at være i den læreproces, som den indre vej er. Jorden er en skole, hvor man lærer gennem lidelse og smerte. Ved at give afkald og lide afsavn. Al den stress, der præger vores tid, handler nok meget om mennesker, der kæmper med at ville det hele, alt det som Uranus åbner døren for, men ikke kan sætte de rette grænser, så de også kan holde til det.

## Chiron

Det er aldrig tilfældigt, hvornår bestemte himmellegemer bliver opdaget – eller man kan sige hvornår astronomer og astrologer bliver opmærksomme på dem. Det gælder også Kentauren Chiron, der blev opdaget af astronomerne i 1977. Den er på flere måder stadig en gåde for dem. Den har en hale ligesom en komet, men er alt for stor til at være en komet. De antager, at den faktisk er kommet fra Kuiperbæltet eller måske endda fra Oortskyen alleryderst i vores Solsystem på den anden side af Pluto, og at den kun i kortere tid har haft den bane, som den har nu. Og hvilken bane! Meget excentrisk, så den skiftevis er langt fra Solen og tættere på Solen. Da den blev opdaget var den faktisk længst væk. Når den er tættest på krydser den Saturns bane, og når den er længst ude er den tæt på Uranus'

bane. Man kan altså kalde den en brobygger mellem ånd og materie.

Symbolet for Chiron har form som en nøgle, og en tydning af Chiron kan være, at den åbner en dør i Saturns grænsemur og giver adgang til den åndelige inspiration, der kommer fra Uranus.

Umiddelbart er vi vant til at tyde Chiron som et sår, vi har meget vanskeligt ved at heale, et smertefuldt sted i horoskopet. Så hvordan får vi de to tydninger til at hænge sammen?

Det vil i så fald sige, at det mest smertefulde i vores liv også netop er det, der giver adgang til at betrede den indre vej. I mytologien er Chiron heltens lærer og mentor, og vi får også at vide af Tibetaneren, at Jorden er en skole, hvor man lærer gennem lidelse og smerte.

Her i 2017 danner Saturn og Chiron tre kvadrater med hinanden. Det er en turbulent tid, vi lever i, hvor den orden, vi ellers troede, vi kendte, pludselig ikke er der længere.



## Tidens kaos



Donald Trump, født 14. juni 1946 kl. 10.54 i Queens, New York



Prognose for Donald Trump, 15. oktober 2017

Lad os kigge lidt nærmere på en af skaberne af den usikkerhed og det kaos, der præger situationen nu. Jeg tænker naturligvis på Donald Trump, som er født med en konjunktion mellem Sol, Uranus og Nordlig Måneknude i 10. hus i Tvillingerne. Samtidig med, at en total solformørkelse går hen over USA i slutningen af august slipper progressiv Sol sin konjunktion med hans Ascendant, og billedet præges de næste måneder af voldsomme spændinger. I oktober, hvor Saturn og Chiron danner kvadrat for 3. gang, har Saturn fat i hans Sol / Måne opposition (han er – selvfølgelig - født ved Fuldmåne), og Chiron har en trigon til hans Venus (konjunktion Saturn, Makemake og Merkur), som hersker over hans MC. Planeten Venus har at gøre med værdier, også i den meget kontante form som penge, og her har vi netop smertepunktet i hans horoskop. I fødselshoroskopet danner Chiron en konjunktion med Jupiter i 2. hus, værdiernes hus. Neptun befinder sig i øvrigt også i samme hus. Det tyder på en mangel på sans for grænser på det område, og man kan nemt forestille sig, at hans egne pengesager forårsager skandale her til efteråret. Rent familiemæssigt handler smertepunktet i 2. hus ofte om, at man kun kan blive accepteret og belønnet, hvis man efterlever bestemte regler i familien – hvad Trump jo i høj grad også har gjort.

At Trump er sat i verden for at bane vej for nye tider fremgår af, at horoskopet viser en konjunktion mellem Sol / Uranus / Nordlig



Donald Trump

Måneknude. Han er faktisk blevet præsident for at skabe det kaos, som altid opstår, når der brydes nye veje. Transit Uranus har i efteråret et kvadrat til hans Venus, og også progressiv Ascendant

har et meget eksakt kvadrat her.

Det er sket før, at den revolutionære bliver offer for sin egen revolution, tænk bare på Robespierre og den franske revolution og det efterfølgende terrorregime. Han endte jo selv i guillotinen. Og det kan også ske i denne omgang, omend måske knap så brutalt.

### Astrologikon

Medlemsblad for Astrologisk Selskab  
ISSN 1904-3449

Net: [www.astrologikon.dk](http://www.astrologikon.dk)

Email: [selskabet@asel.dk](mailto:selskabet@asel.dk)

Copyright © 2017 Astrologisk Selskab  
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Redaktionen udgøres af Selskabets bestyrelse plus de skrivende medlemmer.

Ansv. red. er formanden.

Layout: Ditte Andreasson.

Gratis for medlemmer og udkommer, når der er stof til et nyt nummer.